



oud-KATHOLIEKE STATIE
VAN DE HEILIGE

ELIA
DE RONDE VENEN



Nieuwsbrief september en oktober 2019

De zomerperiode is haast voorbij, een tijd van even rustig aan doen, er op uit gaan, etc.

Op zondag 4 augustus was ons jaarlijkse uitje. Vroeg op pad naar de parochie in Alkmaar, waar Erna voorging in de eucharistieviering, daarna gezamenlijk geluncht met de parochianen van Alkmaar en vervolgens een bezoek aan museum De Broeker Veiling. Lees het verslag hierover.

Een pilletje tegen de eenzaamheid. Thema van de Haarlemse bisdomdag op 12 oktober, ook in Alkmaar. Wat stellen we voor bij eenzaamheid? Hoe ziet zo'n pilletje er uit? Lees de aankondiging en vergeet je niet op te geven.

In deze nieuwsbrief ook al aandacht voor de eucharistieviering op 2 november, Allerheiligen en Allerzielen.

We gaan het 10^e jaar in als Oud-Katholieke Kerk in de gemeente De Ronde Venen. De start ligt nog vers in mijn geheugen. Velen zijn actief betrokken bij deze Statie.

Albert Geerdinck

Kerkdiensten

Kerkdiensten om 19.00 uur tenzij anders vermeld.

7 september 2019

Geboorte van de H. Maagd Maria

21 september 2019

14^e zondag na Pinksteren (20)

5 oktober 2019

17^e na Pinksteren (22)

19 oktober 2019

19^e na Pinksteren (24)

2 november

Allerheiligen en Allerzielen

Voorwoord bij Eucharistievieringen

7 september Geboorte van de H. Maagd Maria: **God zoekt woning in mensen**
Micha 5:1-3, Openbaring 21:1-7, Lucas 1:39-45

De geboortedag van Maria, wat leuk, een verjaardagsfeestje? In ons sociale leven niet ongebruikelijk, maar in de kerk is het dat wel. Daar wordt van een heilige meestal niet de geboortedag maar wel de sterfdag gevierd. Dat is niet alleen omdat de geboortedag vaak onbekend is, maar ook omdat in het sterven iets belangrijks duidelijk wordt: in het sterven bleek hoe deze mens in staat was op God blijven te geloven, ook als het moeilijk werd en tot de laatste snik (en bij nogal wat heiligen betrof dit een marteldood). Als we de geboorte van een heilige vieren gaat het om meer dan blijdschap over het wonder van het leven: Het gaat over God zelf, die zo dicht bij mensen wil zijn, dat Hij mensen zoekt om in te wonen. Zo werd en wordt Gods liefde concreet en verandert het de geschiedenis. Over dat wonder gaat dit feest.

21 september. 14^e zondag na Pinksteren (20) **Een ongewone levensles**
Amos 8:4-7, 1 Timoteüs 2:1-8, Lucas 16:1-13

Doen wat jou goed uitkomt, en niet te veel nadenken over de gevolgen. Wie doet het nooit? Van snel even voordringen tot niet milieubewust leven of gewoon te gemakzuchtig zijn op wat voor gebied dan ook. In het evangelie wordt een man vanwege zijn wanbeheer voor de rechter gesleept. Hij zit lelijk in de nesten, ineens eist zijn baas van hem al het geld op dat hij heeft verspeeld. Hij weet echter zelf een onverwachte wending aan zijn lot te geven, waardoor hij een nieuw perspectief opent, niet in het minst misschien voor hem zelf. Het lijkt geen heel zuivere daad, maar toch wordt hij door Jezus geprezen: "De kinderen van deze wereld handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht." Ai, wat moeten we daar nou mee. In deze dienst horen we een ongewone levensles.

5 oktober, 17^e na Pinksteren (22) **Niet nuttig? Nou lekker dan**
Habakuk 3:2 en 16-19, 2 Timoteüs 1:6-14, Lucas 17:5-10

Is het nuttig wat ik doe? Het lijkt een belangrijke vraag, die we onszelf bij van alles zouden kunnen stellen. Maar is die vraag zelf eigenlijk wel zo nuttig? Hoe meet je eigenlijk nuttigheid? Als het op dingen aankomt die er werkelijk toe doen, wordt die vraag steeds moeilijker te beantwoorden. En toch zijn we er zo aan gehecht om een resultaat te zien bij onze goede bedoelingen. Maar juist van dit verlangen wil Jezus de mensen bevrijden. 'Noemen jullie jezelf maar onnutte dienstknechten!' zegt Hij tegen zijn leerlingen. Niet om ze de grond in te boren, maar om ze te bevrijden. Het mosterdzaadje is in je hand, niet de boom die eruit kan groeien. Richt je op wat jij kunt, en dat is zaaien, en laat je niet ontmoedigen.

19 oktober 19^e na Pinksteren (24) **Wat is je naam?**
Genesis 32:23-32, 2 Timoteüs 3:14 – 4:5, Lucas 18:1-8

Het lijkt een simpele vraag, lijkt het. Maar niet als het een vraag is naar wie jij werkelijk bent. Kun je daar antwoord op geven, weet je het, durf je het? Voor veel mensen is het een worsteling, wie ben ik nou echt? Wie wil ik zijn? Er kan van alles bij spelen dat het moeilijk maakt: verwachtingen van anderen, gebrek aan zelfvertrouwen, schaamte om niet te beantwoorden aan een 'geaccepteerde' norm, of een zoektocht waarin men maar moeilijk verder komt. Deze zondag horen we over de worsteling van Jacob en ook over een weduwe die onophoudelijk blijft vragen om rechtvaardigheid. Dat laatste kan ook als een naam worden gelezen. Maar is het ook de naam die zij zichzelf zou geven?

2 november Allerheiligen en Allerzielen

Klaagliederen 3:22-26 en 31-33, 1 Korintiërs 15:50-58, Johannes 5:24-27

Als iets eenzaamheid veroorzaakt is het misschien wel verdriet, rouw. In het begin valt het meestal nog wel mee. Veel mensen op de uitvaart, veel kaarten, en mensen die vragen hoe het met je gaat. Het medeleven is voelbaar. Maar al snel kan dat afnemen en kan het stil worden. Bij wie kun je dan nog je verhaal kwijt? Het is bevat geen nieuws meer. Men 'weet' het al. Het kan steeds lastiger worden om er (weer) over te praten en dat kan een gevoel van eenzaamheid opleveren. Omdat het verdriet je dagelijks raakt, en je het alleen moet dragen. Daarom is Allerzielen zo belangrijk. Het is een moment waarop het weer over ons verdriet mag gaan, over ons gemis. We kunnen het met elkaar delen in woord en gebaar, en ook in de liturgie.

Activiteiten

Allerzielen: wie wilt u gedenken?

In de dienst van zaterdag 2 november vieren we Allerzielen. Iedereen kan tijdens de dienst een kaarsje aansteken en daarmee geliefden gedenken. Wie dat wil kan een of meer namen opgeven die genoemd worden tijdens de voorbeden. Dit kunt u doen voorafgaand aan de dienst (tot tien minuten voor aanvang) en daarnaast is het ook mogelijk de namen van tevoren door te geven via mail naar pastoor Erna: erna.peijnenburg@okkn.nl

Haarlemse Bisdomdag



Pilletje tegen de eenzaamheid?

Haarlemse bisdomdag in Alkmaar op 12 oktober

Eenzaamheid is een probleem voor steeds meer mensen in de maatschappij. Vooral ook jongeren. Bij die laatste groep sta je vaak voor een raadsel: hoe komt het nu dat iemand van 20, die kan gaan en staan waar hij of zij wil, er maar niet toe komt om het huis uit te gaan om samen met anderen leuke dingen te doen?

Er is al veel uitgezocht en er gebeurt al veel in de samenleving om hier iets aan te doen, maar toch blijft het ook een taboe: niemand vertelt graag in een groepje mensen dat zij of hij eenzaam is.

Kunnen wij als kerk iets doen?

Jazeker, zeggen allerlei mensen van buiten de kerk die zich met eenzaamheid bezighouden. De kerk is vaak een veilige plek waar niets hoeft en je geaccepteerd wordt zoals je de drempel van het gebouw overstapt. Dat is voor veel mensen binnen de kerk haast gewoon, maar buiten de kerk is het bijzonder.

De bisdomdag van dit jaar wordt natuurlijk een dag waarop we elkaar ontmoeten en de hele dag de tijd nemen om te beseffen dat we iets met elkaar te maken hebben in het bisdom. Het thema brengt ook ontmoetingen met mensen buiten de kerk met zich mee. Er komen mensen vertellen over de achtergronden van eenzaamheid en over wat wel helpt en wat niet. Pastoor Koenraad Ouwens laat in een korte beeldende presentatie zien dat de problematiek diepere oorzaken heeft en in de middag gaan we zelf aan de slag. De dag wordt besloten met een eucharistieviering en een borrel.

Voor jongeren is er een apart programma dat ook samen zal worden georganiseerd met oud-katholieke jongeren uit Zwitserland, die rond 12 oktober ons land bezoeken. Dus spreek je al (een beetje) Duits of Engels, en ben je niet ouder dan 21? Meld je dan aan bij Erna Peijnenburg via mail naar erna.peijnenburg@okkn.nl.

Zaterdag 12 oktober 10.00 – 16.30

Thema: *Pilletje tegen de eenzaamheid?*

Nassaulaan 43 te Alkmaar.

Aanmelden voor de bisdomdag via mail naar pastoor Age Kramer: Age.kramer@gmail.com

Bijbel-meditatieavonden

Ook dit najaar houden we 2 bijbel-meditatieavonden waarvoor we u allen van harte uitnodigen. Pastoor Erna zal deze avonden leiden.

De eerste avond is gepland op woensdag 25 september, bij Mariëtte thuis, Wipmolen 45, Mijdrecht.

De tweede avond is op woensdag 30 oktober bij Marijke en Frans Leeuwerik.

Beide keren starten we om 20.00 uur.

Voor de eerste avond kunt u zich nu al aanmelden bij Mariëtte.

Tel. 0297-281905

NOVA-dag 16 november 2019

Op zaterdag 16 november 2019 bent u van harte uitgenodigd voor de NOVA-dag van de stichting *Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging* (OKViB).

Op deze dag heten wij u vanaf 10.00 uur welkom in de statie van de H. Elia te Mijdrecht. Bij veel gedachtenis-rituelen spelen kaarsen een rol als teken van verbondenheid en hoop. In de ochtend legt creatief theologe Monica Schwarz ons de symboliek van kaarsen uit en maken we een eigen gedenkkaars.

In de middag houdt natuur & cultuurfotograaf en presentator Henk Butink een audiovisuele show.

De NOVA-dag wordt afgesloten met een eucharistieviering om 16.00 uur waarbij pastoor Erna Peijnenburg voor zal gaan.

De kosten voor deze dag zijn nog niet bekend. Zie voor meer informatie www.okvib.okkn.nl

Verlagen en andere onderwerpen/aandachtspunten

Kort verslag van het jaarlijkse uitje van de Statie van de H. Elia

Door onze rector Erna Peijnenburg werd de statie uitgenodigd om op 4 augustus 2019 een bezoek te brengen aan de O.K. Parochie van de H. Laurentius te Alkmaar waar Erna pastoor is. Daarbij zou zij het zeer op prijs stellen als de Elia Cantorij de gezangen zou willen verzorgen in de eucharistieviering van 10.00 uur.

Een vroege start uit Mijdrecht om 08.15 uur was vereist, om op tijd 09.30 uur met koor en dirigent, de heer Peijnenburg, de vader van Erna te repeteren en in te zingen. Hij begeleidde ons op de piano en Erna's moeder zong gezellig met de sopranen mee. Na een mooie dienst van Erna met acoliet, kregen wij koffie met iets lekkers en een heerlijke lunch aangeboden, die door gastvrije parochianen verzorgd werd en ons vertelden dat ze weer eens fijn met een koor hadden kunnen zingen.

Daarna gaf Erna ons nog een korte uiteenzetting over het ontstaan van de kerk en vertelde hoe ze in deze kerk terecht waren gekomen. De parochie is ontstaan door een gedwongen evacuering van veel Egmondse tijdens de oorlog van 1940-1945. Later zijn deze Egmondse in Alkmaar blijven wonen.

Om 13.15 uur vertrek met Erna, koor en aanhangers naar Broek op Langendijk om daar een rondvaart te maken door het prachtige waterrijke gebied, van het resterende gedeelte van het vroegere {rijk der duizend eilanden}.

Als afsluiting in het museum De Broeker Veiling een demonstratie van de groenteveiling die daar in de vorige eeuw dagelijks plaatsvond om groente en fruit te veilen.

Dit was de oudste groenteveiling ter wereld met als bijzonderheid dat het een doorvaar veiling was met de eerste bijzondere afslagklok ter wereld.

We mochten zelf de knoppen bedienen en werden door een gezellige veilingmeester geholpen.

Diverse van onze groep gingen met groente en fruit naar huis, wat wel ter plekke afgerekend moest worden bij een lieflijk meisje, gekleed in West Friese klederdracht.



Na afloop rond 16.00 uur kregen we nog een drankje, aangeboden door onze Statie Elia. Het was een heel geslaagde dag met prachtig weer en rond 17.00 uur konden we weer huiswaarts keren.

Onze dank gaat uit naar enkele leden van onze statie die dit alles voortreffelijk en tot in de puntjes georganiseerd hadden: Ellen, Els van N., Karlien en Mariëtte
Tevens gaat onze dank uit naar onze Rector Erna, die dit uitje bedacht had én naar haar ouders: haar vader die als pianist en dirigent optrad en moeder als sopraan.

Marijke en Frans Leeuwerik.

Mededelingen

Financiën

Opbrengst collectes:

8 juni € 99,20
22 juni € 97,00
20 juli € 91,90
17 augustus € 86,20

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2019 ontvangen en wilt u ons toch steunen, dan kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer:

NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen
Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2019.

Collectedoel 4^e kwartaal 2019 - Diaconaal werk

Jezus roept ons op voor elke vorm van hebzucht op te passen, roept ons op om te delen. Rookt ons op om dat te doen met vreugde, vrijwillig en zonder dwang.

Wij moeten af van ons streven naar steeds meer voor onszelf, van onze hebzucht. En die hebzucht uit zich niet alleen in het willen hebben van veel geld of bezit. Het uit zich ook in het hebben van macht. Macht in een bedrijf, op de werkplek. Macht in een gezin. Anderen wegdrücken ten gunste van jezelf. Van mensen buitenspel zetten, om welke reden dan ook, huidskleur, uiterlijk, afkomst. Discriminatie noemen we dat. Klasgenoten pesten, waardoor anderen, denk je, jou meer gaan waarderen. Allemaal vormen van hebzucht: de ander het licht in de ogen niet gunnen. Daar hebben we ons leven niet voor gekregen.

Ons leven hebben we gekregen om God te danken voor de vruchten der aarde, in welke vorm dan ook, en die vruchten te delen met je medemens. Daarom is het essentieel voor de kerk om de diaconale arbeid een hoge prioriteit te geven. Het delen van de vreugde van het oogsten en de vreugde van het delen met elkaar van de vruchten van Gods schepping, zowel dichtbij als veraf, daar gaat het om. We zijn toe aan een herordening in deze wereld. Hierbij vragen wij graag uw steun voor het binnenlands diaconaat.

Vervoer naar de Veenhartkerk

Wilt u graag zaterdag naar de eucharistieviering in de Veenhartkerk, maar u heeft geen vervoer, belt u dan naar Aad Kruys (0297-282670) Ben van Nieuwmegen (0297-289074) of met Karlien Veldhoen. (0297-284561). Zij zijn u graag van dienst.

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze geloofsgemeenschap. Als u behoefte heeft aan een bezoekje van één van de contactgroepleden, dan maken we graag een afspraak met u. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:
Bea Dalebout,
Telefoonnummer: 287428,
Email: b.dalebout@hotmail.nl

Altaarbloemen, gebedsintenties

Elke viering worden van de altaarbloemen aan iemand gegeven. Het boeket van:
8 juni ging naar Erna Peijnenburg
22 juni ging naar Els van Nieuwmege
20 juli ging naar Nol Baars
17 augustus ging naar Henk van 't Hoff

Gebedsintenties:
Op zaterdag 21 september 2019 voor Janneke Veldhoen, haar jaargedachtenis (overleden op 19 september 2017).

Voor het doorgeven van gebedsintenties en adressen naar wie de bloemen zouden kunnen gaan: Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of fam.fakkeldij@live.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Erna Peijnenburg
Tel: 06-22131765, email: erna.peijnenburg@okkn.nl

Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres: bestuur.h.elia@gmail.com

Agenda Aalsmeer

Oosteinderweg 394, Aalsmeer
Inschrijving nieuwsbrief en redactie OKKN Aalsmeer: corbier.louman@hetnet.nl
Diensten: zie website OKKN.

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een email naar nieuwsbrief.h.elia@gmail.com of laat het weten aan een van de bestuursleden.